

Nieuwsbrief Het Stekelbaarsje

H.S.V. Het Stekelbaarsje

Nieuwsbrief Het
Stekelbaarsje
Extra editie



ARKEL



Fred Kleijn 30+ jaar drijvende kracht van Het Stekelbaarsje.



Op de foto hiernaast zien we Fred in een karakteristiek houding die hij vele jaren heeft aangenomen om de prijsuitreiking/verloting te gaan regelen. Met luide stem meldde hij de resultaten van de vissers, deelde hier en daar een sneer uit en zorgde dat de hele procedure in een lekker tempo verliep. Hier was al een hoop werk voorafgegaan: Op zaterdag ging hij naar Sligro, fruitboer en/of Nettorama om de prijzen in te slaan. Hij regelde alles in zijn eentje en nam altijd de volle verantwoordelijkheid daarvoor. Op zondagmorgen bij nacht en ontij vertrok hij uit Herwijnen om meer dan een uur vóór de loting in het clubhuis aanwezig te zijn voor koffie en eieren. Wanneer het een keer niet goed ging, er stak een koe over, belde hij naar de andere vrijwill-

ligers en zorgde dat de wedstrijd gewoon doorging. Direct ná de wedstrijd trok hij in hoog tempo met vaste maat Dirk de putten rond om de vangsten te wegen.



Binnen de kortste keren was de uitslag bekend en werd een foto van de uitslag rond-geappt. Een van zijn favoriete bezigheden was het eieren bakken in de vroege morgen. Hij deed dat ook op werkdagen, b.v. bij het herstellen van het pad op een zaterdag. De chauffeur van de vrachtauto met de kraan kwam ook even het werkhok binnen, waar Fred eieren aan het bakken was. Fred vroeg eitje?? En de chauffeur zei wat aarzelend nee..., waarop Fred zei WAT ?????? waarna de chauffeur, een beetje bibberend zei: "doe dan maar".



Sfeerbepaler:

Zo zijn er veel van dit soort humoristische gesprekken geweest waarbij Fred altijd het beste voor had met de mensen die hij ontmoette. Blijkbaar had zijn aanpak succes, want tijdens zijn periode als wedstrijdleider is het aantal wedstrijdvisser enorm gegroeid! Dat was niet zo gek want de gang van zaken was duidelijk, transparant en gericht op het zich welkom voelen van de wedstrijdvisser en de langskomende gasten.. Wanneer een gast meedeelde dat hij volgend jaar lid zou worden, mocht hij direct meedoen. Hij was de aanjager van de aankoop van diverse gadgets, zoals polo's, hoodies, bodywarmers, balpennen, geurkaartjes, mutsen enz. enz... Op deze manier bepaalde hij in grote mate de relaxte sfeer bij de wedstrijden van Het Stekelbaarsje en het deelnemersaantal liep op naar de 45 !!

Zuinig en weloverwogen beleid:

Hij stond garant voor zorgvuldige afhandeling van de financiën en prima organisatie van de wedstrijden. Hij hield hij het overzicht van de wedstrijduitslagen bij, waarbij hij aan het einde van het jaar een zorgvuldige uitslag werd vastgesteld. In de bestuursvergaderingen was zijn mening, gebaseerd op zijn sociale gevoel vaak leidend . Hij hield een jaaroverzicht van de vangsten per vijver bij, daarmee kon vastgesteld worden hoe het met de visstand stond én of we daar actie aan moesten vastknopen..



Fred wordt verrast bij zijn 60e verjaardag



Prijsuitreiking 2016

In 1991 was Fred de opvolger in het bestuur van André Dietz. Hij werd commissaris in het bestuur van "oude knarren" en hij bracht daarmee een nieuwe wind in het bestuur. In 1999 werd hij door het bestuur voorgedra-

gen als Penningmeester als opvolger van Aal Berendsen. Dank zij hem en zijn "wedstrijdbroers" werd Het Stekelbaarsje-team een geduchte tegenstander in Nationale en zelfs Internationale wedstrijden. Op 6 februari 2024 neemt hij officieel afscheid. Hij is dan 33 jaar bestuurslid en drijvende kracht geweest. In 2015 is hij al benoemd tot erelid. Uit bovenstaand verhaal is duidelijk dat Het Stekelbaarsje in Fred een zeer gewaardeerde kracht gaat missen. De club is hem zeer dankbaar voor zijn onbaatzuchtige bijdrage aan het succes van Het Stekelbaarsje.

Fred, bedankt !!