

**ARKEI**

**Nieuwsbrief Het Stekelbaarsje**  
35e jaargang nr. 3



## 75 jaar bestuur van Het Stekelbaarsje

Op 29 oktober 1947 wordt in café Aardewijn de oprichtingsvergadering gehouden om te komen tot een hengelsportvereniging in de gemeente Arkel. Voorzitter wordt de heer C. van Lent. De contributie wordt



vastgesteld op 15 cent.

In 1949 heeft de vereniging 45 leden. Dit aantal loopt in de volgende jaren terug naar het dieptepunt in 1959, nog 28 leden. In 1960 organiseert penningmeester Aal Berendsen de eerste trip richting IJsselmeer. Voorzitter is op dat moment Henk Haverkort.

Later wordt de voorzittershamer overgedragen aan Jan de Gier. Bij het 40-jarig bestaan in 1987 bestaat het bestuur uit de heren vlnr: Aal Berendsen, Aart van den Dool, Jan de Gier, Teun van der Neut en Gerrit Prins.

De vereniging groeit door en op enig moment tellen we 400 leden. Het bestuur is inmiddels uitgebreid naar 7 leden. Op de foto staat het bestuur in 2017: vlnr: Arie de Koning, Chris van Pelt, Dirk van Straten, Fred Kleijn, lex Kruis en Gerrit Prins.

Gerrit Prins is de enige die op beide foto's staat en hij is daarmee het langst zittende bestuurslid.

De vlag die op beide foto's is te zien heeft een volstrekt onduidelijke oorsprong en is in 1950 de vereniging binnengeslopen!



### INFO:

- Deadline volgende nieuwsbrief 1 oktober 2022
- Sturen naar Bram Maas (bramm939@martijn-maas.nl of martijn@martijn-maas.nl)
- Of naar Stekelbaarsjearkel@gmail.com





Op dit moment telt de vereniging 500 leden. Hiernaast het huidige bestuur: Arie de Koning (vzr), Dirk van Straten (commissaris groen), Fred Kleijn (penningmeester), Chris van Pelt (commissaris), Chris Toenders (secr), Nico Schoonhoven (kandidaat bestuurslid) Paul Stasse (beoogd voorzitter) en Eddy Vink. Helaas ontbreekt op de foto de commissaris jeugdzaken Jasper Sterk.

## Zo maar een paar historische foto's



“Afvissen” van de Put.

Het net wordt geleend van beroepsvisser “De Bruin”.

Bert Dammers heeft de leiding

Het jeugdvissen leverde altijd veel plezier op.

Sjoerd de Koning middenvoor



Deelname aan de dorpsoptocht..





Deelname aan de touwtrekwedstrijd tijdens Arkel1000. Onder toezicht van Gerrit de Groot trekt onze huidige secretaris aan het touw

Verkleed vissen tijdens de feestweek.



Feestelijke opening van "Ons Domeintje" Het allereerste clubhuis....

Vis bakken in zelf ontworpen bak-inrichting ....



## Molenlanden subsidieert nieuwe Invalidensteiger

In de negentiger jaren is de invalidensteiger gerealiseerd en in 2009 is ie nog een keertje

2022, vanwege corona vele maanden na de voltooiing, wordt de invalidensteiger eindelijk



geopend.

Hopelijk krijgt de invalidensteiger zijn oude functie weer terug

en komen de verzorgings- en bejaardenhuizen weer een dagje vissen .

De invalidensteiger was vóór corona een aantrekkelijke mogelijkheid voor verschillende ouderenorganisaties.

*De jongens van Jongeneel hard aan het werk !!*

opgeknapt. Maar hij begon toch al wat "sleets" te worden. Tot in 2020 onze nieuwe gemeente Molenlanden in de persoon van Wethouder Bram Visser onze vijvers bezocht en constateerde dat alles er pico bello uitzag, maar dat de invalidensteiger inderdaad "op" was:

Hij was kort van stof: "daar moet een nieuwe voor komen" en binnen de kortste keren was er (veel) geld beschikbaar en een aannemer Jongeneel, René Meerkerk. Op 27 augustus



*"De Schutse" vist bij ons in 2014 op de oude steiger*

Merwelanden uit Dordrecht heeft ondertussen al weer een mooi dagje georganiseerd.

We hopen dat De Schutse, De Bannehof en Het Gasthuis toch een sponsor kunnen vinden om ook de komende jaren een leuk dagje vissen te organiseren. Het Stekelbaarsje zal jullie met veel plezier ontvangen !!

*"Merwelanden" vist in 2022 al weer op de nieuwe steiger*

## Van de voorzitter: Het Stekelbaarsje

75 jaar geleden in 1947 in café Aardewijn (later “Kooij”, “Ooms”, “Panda” en niks meer) werd de vereniging opgericht. De eerste voorzitter was de heer Van Lent en over de beginjaren is vooral bekend dat het een gezelligheidsclub was. Er was grote saamhorigheid, veel gezamenlijke clubwedstrijden en later het jaarlijkse tripje naar het IJsselmeer. Bij de wedstrijden moesten de vissen meegenomen worden naar *onder het café* om daar gewogen te worden. Daarna kon de overwinning gevierd .....of het verdriet verdrongen worden. Vaak werd uit de roeiboten gevist.



Toen ik in 1972 lid werd van de vereniging werd ik direct gepusht om mee te gaan naar het IJsselmeer. Ik moest me persoonlijk bij Henk Haverkort de toenmalig voorzitter opgeven. Henk was een schitterende kerel met prachtige verhalen. Aal Berendsen was de organisator die de presentie en de centjes controleerde en Teun van der Neut die de sfeer bewaakte. We gingen eerst naar een café in Medemblik waar een papegaai in een kooi boven de voordeur hing. We waren zó vroeg dat de

cafébaas wakker gemaakt moest worden...

Ik weet nog wel dat ik die dag met mijn hengel van hooguit 8 m meer dan 60 vissen ving, waaronder een aantal brasems van 2,5<sup>+</sup> Kg/stuk en een hoeveelheid grote voorns. De voorns moesten bewaard worden, die werden later gebakken en opgegeten. Sommige deelnemers begonnen in de middag al sporen van “slijtage” te vertonen en lagen tegen de dijk te slapen of gingen al vroegtijdig terug naar het café. Na die eerste keer ben ik nog vaak mee geweest tot de vangsten steeds minder werden en op enig moment werd besloten om maar niet meer te gaan.

Na Henk Haverkort werd Jan de Gier voorzitter. Voor mij was het altijd bijzonder om naar de vergadering in café “Jan Ooms” te gaan. Jan leidde op onnavolgbare wijze de vergadering. Op zeker moment werd een vrijwilliger voor een functie gevraagd en een goedwillend lid stak zijn vinger op. Jan: “dat is niks voor jou, dat hart van jou houdt dat nooit vol!” en daarna werd gewoon een andere vrijwilliger aangewezen.

Helaas waren wij zoals dat heet een “droge vereniging” zonder eigen viswater. Maar in 1984 kreeg Het Stekelbaarsje de mogelijkheid om eigen viswater te verwerven: de huidige Arkelse Visputten. Dit werd een keerpunt in de verenigingshistorie. Om de kale vlakte rond het zandgat werd een “Boomplantdag” voor de Arkelse school georganiseerd. Daar plukken we nu nog de vruchten van, de eiken zijn woudreuzen aan het worden. Na korte tijd kwamen er bouwwerken op de put. “Ons Domeintje” was de naam van het oude bouwkeetje. De opening werd een feestelijk gebeuren. De vrouw van de wethouder die als bobo aanwezig was, moest naar het toilet (dat er niet was) en dus kregen we daar later subsidie voor!! Er kwam een tent bij en ik herinner me de houtkachel die lekker stond te snorren als bij koud weer gevist moest worden....



In 1987 werd besloten een clubblad te gaan maken. Initiatiefnemers André Dietz en Bram van de Berg gingen zich hiermee belasten, het ging voortvarend van start, maar later was er moeilijk aan kopij te komen. Een nieuw clubje nam de handschoen op. Vanaf de derde jaargang was er een redactieteam met o.a. Roel Roll, Gerrit Prins, Harry Kleijn en anderen. De krantjes werden getypt en gestencild, ingelopen en geniet. Dit leverde veel werk en ook gezelligheid op. Daarna werden ze rondgebracht. In 2011 werd overgestapt van de papieren versie naar de digitale nieuwsbrief.

Rond de negentiger jaren werd Het Stekelbaarsje een échte wedstrijdvereniging. Onder aanvoering van de Broers Kleijn werden er teams gevormd. Er werd deelgenomen aan nationale en internationale competities. Dit leverde veel succes op, Het Stekelbaarsje werd als clubteam Nederlands kampioen. Wij waren zó succesvol dat zelfs Limburgse vissers zich bij ons aansloten om te delen in het succes. In 1998 organiseerden we het nationaal kampioenschap, met als winnaar Dieter Breuer. We kregen veel complimenten voor de organisatie en toen 's avonds in ODINA het volkslied klonk voor de kampioen, konden we terugzien op een mooie happening.

In de jaren daarna werd Fred Kleijn de bindende factor binnen de vereniging. Hij combineerde de organisatie van de competitie met het enthousiasmeren van het vrijwilligersgebeuren op de putten. Fred bedacht dat er een nieuw gebouw nodig was. Jan de Gier was het daarmee eens, maar zag op tegen de rompslomp van de papierwinkel en droeg daarom in 2003 het voorzitterschap over aan Wim van Dijk. Wim ging uiterst prettig om met alle subsidie gevende instanties. Op 14 november 2009 werd het gebouw feestelijk geopend. In 2010 kwam ik in het bestuur en in 2011 werd ik voorzitter. Ik kwam in een soepel draaiende club waarin eigenlijk alles al geregeld was.



Gelukkig is er altijd iets te verbeteren. Het pad met de parkeerplaatsen, het karperproject, de pompen met zuurstofaansturing, de zonnepanelen, de aalscholverkooien, de vissenbossen, de watermolen, de nieuwe stroomkabel, de visvriendelijke oevers, de steigers enz. zijn de issues van de laatste jaren. Het topstuk hierbij is natuurlijk de invalidensteiger die vandaag geopend wordt!

De club doet veel voor de jeugd, maar zeker ook voor de ouderen. Er is een wekelijkse woensdagcompetitie. De put en het gebouw worden verhuurd aan collega verenigingen voor hun ouderenwedstrijden b.v. "Sterrenburg" uit Dordrecht en "De Biesbosch" uit Werkendam. Ook voor tehuizen is er ruimte om een dagje te komen vissen op de invalidensteiger, Merwelanden uit Dordrecht is regelmatig bij ons te vinden. Iedereen kan bij het Stekelbaarsje terecht. Ben je bijzonder of ben je raar, ben je positief of depressief, ben je een doorgedraaide filosoof die met blote voeten contact wil houden met de aarde of een fanatiek wedstrijdvisser? Als je onze regels wil respecteren en het verenigingsbelang voorop stelt, is er voor jou een plekje.



Na meer dan 25 jaar heeft Fred aangegeven dat hij minder vrije tijd in de club wil steken. Ik heb hier alle begrip voor. Hij is al die jaren het gezicht van de club geweest, het wedstrijdvisseren is dankzij hem tot grote hoogte gestegen. Zijn persoonlijkheid was voor velen stimulant om bij ons te komen vissen. Fred bedankt!

De meeste verenigingen hebben moeite met het vinden van vrijwilligers. Gelukkig zijn bij ons nieuwe mensen bereid gevonden om de activiteiten bij de wedstrijden van Fred over te nemen. Komende ALV in februari gaat volgens planning

Paul Stasse de voorzittershamer overnemen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen "een mooie en dankbare taak". Er is dus alle aanleiding om te veronderstellen dat Het Stekelbaarsje nog in lengte van jaren een plaats is waar sportvissers in alle soorten en maten zich thuis kunnen voelen. Óp naar de volgende 75.

## De jeugd in beeld bij Het Stekelbaarsje

Van oudsher was er een goede samenwerking tussen Basisschool "De Lingewaard" en Het Stekelbaarsje. Een sleutelrol hierin speelde Gerrit Prins, die samen met Roel Roll de kinderen van de school enthousiast



maakte. Jaar na jaar kwamen meer dan 100 kinderen naar het kanaal, om te proberen een visje te vangen. Alle kinderen zorgden destijds voor een eigen hengeltje. Het was een gezellige bijeenkomst van zo ongeveer het hele dorp langs de kanaalkant

Hiernaast een oude foto van de grootste wedstrijd voor kinderen. Wij hadden de volledige medewerking van het personeel van de school. Gerrit is nog steeds trots

op zijn wedstrijd met 215 kinderen aan het kanaal ....

Die grote wedstrijden organiseren lukt niet meer, de wegen zijn te gevaarlijk geworden om met zoveel kinderen samen te komen. Nog steeds wordt samengewerkt met de basisschool, maar het gaat wel anders:

Er wordt visles gegeven op Basisschool De Lingewaard:

14 juni 2022: 's morgens om 10 u gaat vismeester Ans van Heumen met Jasper van Het Stekelbaarsje naar de Lingewaard om een anderhalf uur durende visles te geven. Ans doet dit namens de Hengelsportfederatie Midden Nederland (en ook omdat ze het érg leuk vindt). De 47 kinderen uit de groepen 7 reageren zoals altijd erg enthousiast en willen alles weten van



het onderwaterleven en wat je zoal kunt vangen. Ondertussen maken de vrijwilligers van Het Stekelbaarsje de hengels klaar. Na de lunch op school komen de kinderen met de juffen naar de Kersendreef gewandeld, waar de groepjes worden gekoppeld aan een begeleider. Al snel worden er visjes



gevangen en er wordt ruim een uur enthousiast gevist!! Door het grote aantal kinderen gaan er nog al wat tuigjes in de war, maar de reparatiedienst draait op volle toeren. Géén van de kinderen zit zonder hengel. Helaas was een stuk van het parcours visloos, maar dat heb je bij de wedstrijden van volwassenen

óók wel eens...

Jasper reikt aan het einde van de happening de prijzen uit. Frederico wordt winnaar met 61 cm. Ans krijgt bloemen van Het Stekelbaarsje en de vereniging kan terugzien op weer een zeer geslaagd evenement...

Begeleiders bedankt weer en tot volgend jaar: Chris, Berry, Humphrey Gerrit, Jasper, Lex, Jan en Eddy.

De activiteiten voor de jeugd hebben natuurlijk de afgelopen coronajaren stil gelegen. Gelukkig is het weer mogelijk om leuke activiteiten voor de jeugd te organiseren. Jasper Sterk is ons relatief jonge bestuurslid dat daar de komende jaren, met hulp van de andere vrijwilligers, voor gaat zorgen !





## De basis van Het Stekelbaarsje: de vrijwilligers

Het Stekelbaarsje komt regelmatig in het nieuws en in de krant staan de leden die de wedstrijden winnen. Maar voor een succesvolle hengelsportvereniging met eigen clubhuis en viswater komt véél meer kijken dan het organiseren van hengelvijdsporten! Onze vaste werkers aan de put:



Koos voor alle timmerwerk



Teus voor de mooiste tuin !!



Joop chef bosmaaier



Gerrit voor het overzicht



Cees bedreigt de grassprietjes tussen de tegels



Dirk bestuurslid groene zaken ...



Eddy 2<sup>e</sup> penningmeester en het gebouwbeheer



Dirk doet de ledenadministratie



Lex begeleidt de stagiaires

Arie begeleidt de ouderen



Martijn verzorgt de website en de nieuwsbrief



George verzorgt de schilderwerken ...  
En dan is nog niet iedereen genoemd...

**Interessante websites:**

<http://www.sportvisserijnederland.nl>

<https://www.vissendoejezo.nl>

<http://www.totalfishing.nl>

<https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/>

<http://www.matchfishing.nl>

<http://www.martijn-maas.nl>

<http://www.mijnvismaat.nl/>

<http://www.visplanner.nl/>



Nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen ??  
 mail naar [stekelbaarsjearkel@gmail.com](mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com)  
 Onder vermelding "nieuwsbrief"

**Onze vergunning adressen**



Openingstijden:  
 Do en VR 18:00 - 21:00  
 Za 13:00 - 16:00  
 Overig op afspraak

Bloemen en planten  
 Vissen Visbenodigdheden  
 Hengelsport

Jan Spieringweg 1a  
 4285 WN Woudrichem  
 06-22294117  
 pelt0598@planet.nl



**Onze sponsors**

**DEN HARTOG**

**Montage & Lasservice**

Rien den Hartog Vlietstraat 27  
 4221 LW Hoogblokland  
 Tel./Fax. : 0183 - 562885 / 0610 - 811418

Bloemkado  
**ART OF FLOWERS**

Bloemwerk voor elke dag  
 Tevens het adres voor: Telefoonkaarten, Lotto,  
 Staatsloten, Postzegels  
 Voor Vispassen en voor het lid worden van H.S.V. t'  
 Stekelbaarsje kunt u ook bij ons terecht.

Openingstijden  
 Maandag t/m Vrijdag 7.00 - 17.30  
 Zaterdag 7.00 - 16.00  
 Dr. H. de Vriesplein 1, 4241 BW Arkel, tel. 0183-561422  
 info@artofflowersarkel.nl



**ROYAL SHADOW**  
 WONINGINRICHTING & ZONWERING

**HENKE** TUINMACHINES

DE BLOKLANDSE  
 PAAL

**JUMBO**  
 Piazza Center

**Van Dijk-Inpijn**  
 ijzersterk in metaalbewerking

ENGINEERING  
 PLAATBEWERKING  
 VERSPANING

AUTOBEDRIJF  
**AVI Van Iperen**  
 HOOGBLOKLAND

**Rups Vlechtwerken**

**VIVEEN**  
 ELEKTRO

Telefoon 0183-562227 [www.viveen.nl](http://www.viveen.nl)

**BOUW**  
**PARTNER**

**BÜLLER**  
 BOUWMATERIALEN

**H&S** hoveniers  
 ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD