

Nieuwsbrief 't Stekelbaarsje

H.S.V. 't Stekelbaarsje



ARKEL

Nieuwsbrief 't Stekelbaarsje
30e jaargang nr. 4

Jubileumuitgave



Het bestuur in de loop der jaren

Op 29 oktober 1947 wordt in café Aardewijn (de huidige "Panda") de oprichtingsvergadering gehouden om te komen tot een hengelsportvereniging in de gemeente Arkel. Voorzitter wordt de heer C. van Lent en Aaldert Berendsen wordt penningmeester. De contributie wordt vastgesteld op 15 cent.



In 1949 heeft de vereniging 45 leden. Dit aantal loopt in de volgende jaren terug naar het dieptepunt in 1959, nog 28 leden. In 1960 organiseert Aal de eerste trip richting IJsselmeer. Voorzitter is op dat moment de onlangs overleden Henk Haverkort. Hij leidde de club met groot enthousiasme voor het verenigingsleven.

Later wordt de voorzittershamer overgedragen aan Jan de Gier en bij het 40-jarig bestaan in 1987 bestaat het bestuur uit de heren vlnr: Aal Berendsen, Aart van den Dool, Jan de Gier, Teun van der Neut en Gerrit Prins.

De vereniging gaat groeien en groeien en op enig moment telt de vereniging 400 leden. Ook dit jaar komen we aan dat aantal, het wordt zelfs nog iets meer. Het bestuur is inmiddels uitgebreid naar 7 leden, maar voor secretaris is er een vacature. Op de foto staat het huidige bestuur: vlnr: Arie de Koning, Chris van Pelt, Dirk van Straten, Fred Kleijn, Ilex Kruis en Gerrit Prins. Gerrit Prins is de enige die op beide foto's staat en hij is daarmee het langst zittende bestuurslid. De vlag die op beide foto's is te zien heeft een volstrekt onduidelijke oorsprong en is in 1950 de vereniging binnengeslopen!



INFO:

- Deadline volgende nieuwsbrief 1 december 2017
- Sturen naar Bram Maas (bramm939@martijn-maas.nl of martijn@martijn-maas.nl)
- Of naar Stekelbaarsjearkel@gmail.com

Het Clubhuis



“Ons domeintje” was een verzameling gebouwen en een tent die in een reeks van jaren dienst heeft gedaan als onderkomen. Op de rechter foto zien we Aal Berendsen de toenmalige penningmeester. Naar hem is het “Aal Berendsen-eierenconours” vernoemd.

De grote animator op de put was Jan de Gier. Fred Kleijn bedacht een mooi nieuw clubhuis en Jan de Gier ging daarin mee. Jan voorzag administratieve moeilijkheden bij het regelen en ging op zoek naar een opvolger die in staat zou zijn boven de administratieve chaos uit te stijgen: Wim van Dijk.

Foto links: Jan legde de eerste steen onder toezicht oog van Miek. Beiden zijn tot erelid en lid voor het leven benoemd voor hun grote verdiensten voor 't Stekelbaarsje.



Foto tijdens de “Jeugddag van de Federatie”

Het eigen viswater



In 1984 kreeg 't Stekelbaarsje de vraag van de gemeente of wij soms belangstelling hadden voor een stukje water dat was ontstaan na de ruilverkaveling door ontgronding. Dat was niet tegen dovemans oren

gezegd! Wij huurden de “putten” voor 1000 gulden per jaar.

Het was rond het water nog een kale bedoening en op initiatief van wethouder Hans Meijer en de Lagere School werd een “boomplantdag” georganiseerd. De grote eiken aan de overkant van de kleine put zijn daar het huidige resultaat van!

Met heel veel inzet zijn de putten daarna omgetoverd in een waar “hengelparadijs”.



Foto: Chris Toenders

Later zag de gemeente in dat 't Stekelbaarsje een maatschappelijke functie heeft en werd de huur teruggebracht tot 1 gulden per jaar, nu dus € 0,45 .

IJsselmeervissen



In 1960 organiseert Aal Berendsen voor het eerst een tripje naar het IJsselmeer (in 1995 voor het laatst)

De gevangen voorns (soms meer dan 100 pp) worden 's avonds bij De Gors gebakken en opgegeten. Helaas kwam er een eind aan de vangsten in het IJsselmeer. Het was leeggevist.

In 1996 is de club nog een keer naar Hank gegaan om met bootjes in de Biesbosch te vissen, maar door slechte vangsten werd ook dat niet meer voortgezet, Jammer !

Samenwerking met SportVisserij Nederland



Martin Hoorweg met roofblei uit de grote vijver (is weer teruggezet)

Sinds vier jaar werkt 't Stekelbaarsje intensief samen met Sportvisserij Nederland. Dank zij deze samenwerking (subsidie) hebben we een mooi karpbestand in de kleine vijver, zonnepanelen op het dak van het clubhuis, pompen in de vijver en jaarlijks "goedkoop" voer dat 5 x in de week in de vijvers wordt gegoid.

Nadat wij een vraag hadden neergelegd wat we met de visstand aan moesten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer en gezondere vissen worden gevangen. Jan Kamman en Martin Hoorweg doen voorstellen voor visuitzetting. Zij willen graag weten of een vereniging ook een karpervijver met (extra) veel vissen kan beheren. Wij kopen vier jaar

achteren karpers met subsidie van SVN en houden nauwkeurig bij wat er gevangen wordt. Door middel van jaarlijks afvissen monitoren wij de situatie met betrekking tot de groei van de vissen. Omdat de eerst uitgezette 125 vissen te hard groeien wordt na twee jaar het complete bestand vervangen en worden 400 kleinere karpers in de kleine put uitgezet. Dit is ook weer succesvol, hoewel in dit jaar de vangsten enigszins tegenvallen. Als tegenprestatie gaan we samen met de mensen van SVN het land in om op diverse plaatsen lezingen te geven over het inrichten van karpervijvers en het beheren ervan. In ieder geval trekt ons "kleine putje" veel recreanten en wedstrijdvisser die een karpertje willen vangen!

Van de voorzitter

Lid geworden in 1972. Mijn Mariette werkte destijds op de lagere school in Arkel en ik zat in Oirschot in militaire dienst. Er dreigde voor mij uitzending naar Duitsland om bij de parate troepen te gaan dienen. Als je getrouwd was, hoefde dat niet. De gemeente Arkel was bereid om een huis aan ons te verhuren en dus trouwden wij in september '72. Nog vóór we in ons huis aan de Bazuinstraat trokken, werd ik lid. Ik moest hiervoor de onlangs overleden Henk Haverkort opzoeken, de toenmalige voorzitter.



Henk was een enthousiaste vent en hij preste me bijna om mee te gaan naar het IJsselmeer. Dat werd een stevige ervaring met opstaan bij nacht en ontij, redelijk wat bier en wel 100 voorns. Verderop in de Nieuwsbrief staat een kleine terugblik.

Al die jaren ben ik lid gebleven. Een aantal keren ben ik mee geweest naar het IJsselmeer en ongeveer 10 jaar heb ik in de redactie van het Clubblad gezeten. In die tijd was Jan de Gier voorzitter en hij was zeer belangrijk voor de vereniging. Het was aan hem te danken dat de wens ontstond een goed clubhuis te bouwen aan de Put.

We hebben een fantastische club, met fijne mensen, een goede sfeer en een grote bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Bij de wedstrijden valt (bijna) nooit een onvertogen woord en er zijn altijd veel deelnemers. Inmiddels bezit de vereniging een prima visvijver waar mensen van heinde en ver komen vissen. Het clubhuis staat er keurig bij en iedereen komt er graag. Zelf ben ik zover dat ik eigenlijk alleen nog maar in onze eigen vijver vis en bijna niet meer ergens anders. Maar dat is dan ook geen straf getuige de karper hiernaast op de foto.

Hopelijk wordt de receptie een feestje en gaan we het komende najaar en winter weer een "vracht" vis vangen.

Het oude en het nieuwe Logo



H.S.V. 't Stekelbaarsje



ARKEL

Wedstrijdvissen bij 't Stekelbaarsje

Eén van de pijlers waarop de vereniging steunt is het Wedstrijdvissen. Iedere zondag om de veertien dagen is er weer grote groep mensen bereid om bij nacht en ontij het bed te verlaten en richting het clubhuis te komen voor een wedstrijdje. Dit is een traditie van 70 jaar.



OLC op woensdagmiddag/ Foto: Wim Baauw



Zondagwedstrijd op de grote put



Na afloop is Fred druk met het wegen van alle vangsten, hier o.a. gigakarper uit de grote Put

Op woensdag is er de competitie voor leden die op woensdag vrij zijn (55+), kortweg de OLC. Variërend van 8 tot 12 deelnemers is het ook daar altijd erg gezellig en er wordt regelmatig een leuk visje gevangen. Het wordt geregeld door Koos Hoekwater en Dirk van Meurs.

Het is belangrijk voor de vereniging dat we elkaar regelmatig ontmoeten en de nieuwste ontdekkingen op hengelgebied met elkaar delen. Ook belangrijk is het elkaar "de waarheid" vertellen, waarbij de beledigingen over en weer door het clubhuis vliegen. Hoe groter de herrie, hoe gezelliger het is! Met regelmaat hebben we meer dan 30 vissers bij de normale wedstrijden. Het inschrijfgeld voor wedstrijden is slechts € 2 en daar krijg je dan ook nog voer (voor de vissen) en koffie voor. Bij wedstrijden mét prijzen betaal je slechts € 5 meer. Je auto kan dichtbij geparkeerd worden en in de pauze gaat de vetpan aan!

Wedstrijdcommissaris Fred zwaait al veel jaar met humor de scepter. Door zijn aanpak is het wedstrijdvisen bij 't Stekelbaarsje erg populair!

Het wintervissen is ook een sterk onderdeel van onze activiteiten. Wij hebben een plezierige samenwerking met WSV De Gors, die ons tegen een geringe vergoeding het clubhuis ter beschikking stelt en we krijgen de koffie erbij!

Wintervissers op een rijtje in de roeibotenhaven. →



In het verleden was 't Stekelbaarsje succesvol bij het wedstrijdvisseren. Diverse titels werden door onze leden binnen gehengeld, waaronder de 2 wereldkampioenschappen van Anja Groot. Meer dan 10 keer won een lid van ons het Federatie kampioenschap. Ook het korpsvissen leverde veel kampioensborden op deze hangen allemaal in ons clubgebouw. Het Nederlands clubkampioenschap voor teams werd gewonnen.



Wij hebben ook Nederlands kampioenen voortgebracht: Theo van 't verlaat, Sven Hekman . Luciën de Rade, Mandy Swart, Twan Swart, Sjors Milder, Dieter Breuer, en Jos Janssen. Noël Gulpen heeft met zijn team zelfs op het WK in Italië een vierde plaats gehaald voor 't Stekelbaarsje

← Plaquette 4e plaats op het wereldkampioenschap voor clubteams. (Fotogalerij clubhuis)

Naast de eerder genoemde Nederlands

kampioenen visten ook Peter Swart, Ramon Ansing, Harry Kleijn, Ricardo Mellema, Ramon Pasmans, Hans Grasmeier en de veel te jong overleden Del Wolters als vertegenwoordiger van onze vereniging, mee aan nationale en internationale (Meerlandenwedstrijd, EK en WK) wedstrijden. Hier hadden nog meer namen genoemd kunnen worden, het is slechts een greep.

We kunnen 't Stekelbaarsje uit Arkel een glorieuze vereniging noemen!

De grootste wedstrijd voor kinderen werd georganiseerd door Gerrit Prins in samenwerking met "De Lingewaard" langs het Merwedekanaal: 215 kinderen





büller bouwmaterialen

Tel. 0183563044

www.buller-bouwmaterialen.nl

Onze sponsoren



Tel: (0183) 309 777

info@rontrex-asbest.nl

www.wegmetasbest.nl



0183564088

www.deblokandsepaal.nl



ENGINEERING
PLAATBEWERKING
VERSPANING



Telefoon 0183-562227 www.viveen.nl



De gespecialiseerde aannemer in de regio!

www.verspuybouwsystemen.nl



Tel. 0183562013

www.vaniperen.nl

Onze vergunning adressen



Openingstijden:

Do en VR 18:00 - 21:00

Za 13:00 - 16:00

Overig op afspraak

Bloemwerk voor elke dag

Tevens het adres voor: Telefoonkaarten, Lotto,

Staatsloten, Postzegels

Voor Vispassen en voor het lid worden van H.S.V. t'

Stekelbaarsje kunt u ook bij ons terecht.

Bloemen en planten
Vissen Visbenodigdheden
Hengelsport

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 7.00 - 17.30

Zaterdag 7.00 - 16.00

Dr. H. de Vriesplein 1, 4241 BW Arkel, tel. 0183-561422

info@artofflowersarkel.nl

Jan Spieringweg 1a

4285 WN Woudrichem

06-22294117

pelt0598@planet.nl

